



## Pustertaler

Pustertaler boskap kommer från ett område som inkluderar Pustertal och dess bifloder och de östra delarna av Eisacktal eller Isarcodalen. Bolzano (Sydtyrol), nu i nordöstra Italien. Under lång tid ansågs det vara den bästa boskapsrasen i den kejserliga och kungliga monarkin.



Efter byggandet av Pustertal-järnvägen på 1860-talet köptes och lastades hundratals djur vid Bruneck för transport norr om Alperna, särskilt till Wien, där Pustertaler blev känd som Wiener Kuh eller Wienerko. Pustertaler var högt uppskattad för sin mjölkproduktion och kalvarna lämpade sig väl till att göra wienerschnitzel. Därför köptes dessa kor till höga priser. En stambok öppnades 1900 och flera avelsföreningar bildades under de närmaste åren. Vissa Pustertal-bönder ersatte dock djuren de sålde med billigare djur från Kärnten, vilket ledde till en kvalitetsnedgång. Första världskriget och södra Tyrols övergång till Italien enligt Saint-Germainfördraget 1919 ledde också till en minskning av antalet, och

stamboken upprätthölls inte efter 1920. Ett försök att återuppliva rasen gjordes mellan 1954 och 1967; cirka 300 kor och 500 kalvar registrerades under denna period. Mellan 1983 och 2002 var rasantalet lågt; Antalet år 2002 uppskattades till 635 djur, med färre än 100 kor registrerade.



### Egenskaper

Pustertaler är i grunden vita med kastanjebruna till ljusbruna eller svarta fält på sidorna som löses upp i små fläckar mot den vita bakgrunden. Svans och mage är alltid vita. De har kortspridande eller framåtriktade horn. Korn väger 500–650 kg och är i genomsnitt 130 cm i mankhöjd, tjurarna 800–900 kg och ca 140 cm höga.



### Ekonomiska egenskaper

Pustertaler kännetecknas av lång livslängd och lätt kalvning. Kalvarna är mycket vitala, med hög daglig tillväxt även vid enkla foderstater.

För varje laktation ökar kornas mjölkavkastning. Dessutom är köttkvaliteten mycket bra.

Rasen finns i Österrike, Tyskland, Italien och Sydafrika.

